



"Het is geen goedkope fiets, maar omdat ons huis net was verkocht, kon ik het me veroorloven. Bovendien is mijn vrijheid me ook wat waard. Ik heb nog wel uitgezocht of de gemeente hiervoor een potje heeft, maar daaraan kleefden allerlei voorwaarden. En ik wil onafhankelijk zijn. Stel je voor dat je je fiets moet teruggeven als de regels worden gewijzigd."



"Als ik een extra tas heb, klap ik de voetenplank uit en zet hem tussen mijn benen. Al is ie daar natuurlijk niet voor bedoeld."

26 Beleef!



"Het is een geruststellend idee dat ik als ik moe ben de voetenplank kan uitklappen. Opeens is mijn fiets dan een scootmobiel. Zo kom ik altijd thuis. Zonder afhankelijk te zijn van anderen."



"Ik heb bewust een model gekozen met een wat zwaardere accu, zodat ik lange tochten kan maken."

'DE FIETS GAF ME TERUG WAT IK ZO MISTE'

Ans Telling (68) uit Hoorn is de gelukkige eigenaar van de eerste scootmobiel fiets, die vorig jaar op de markt kwam. Ze noemt de Easy Go haar 'vrijheid'.

"Toen mijn man met pensioen ging, zijn we gaan fietsen. Samen hebben we ontelbaar veel kilometers gemaakt. In november 2012 is hij overleden. De jaren erna kreeg ik achtereenvolgens een hersentumor en een herseninfarct. Sindsdien loop ik moeilijk en hapert mijn gevoel voor evenwicht. Fietsen durfde ik niet meer. Dat was een enorm gemis. Bij de fietsenmaker hoorde ik over de scootmobiel fiets, die net op de markt was. Dat je geen scootmobiel hoeft te rijden, maar wel de mogelijkheid hebt, sprak me aan. De fiets gaf me terug wat ik zo miste. Ik heb mijn vrijheid weer. Ik ga weer zelf naar het zwembad, op bezoek bij mijn kleindochter en naar het bankje waar ik altijd zat met mijn man. Dat is een tocht van zo'n 60 kilometer.

Het merendeel van de route is over de dijk. Onderweg geniet ik van het uitzicht over het IJsselmeer, met de bootjes en de vogels. En van de mooie stad Enkhuizen, met de oude burcht en stadswallen. Ons bankje staat bij de vuurtoren van Andijk. Daar hebben we ook de as van mijn man uitgestrooid. Voor mij is hij hier en het betekent veel voor me dat ik er naartoe kan. Het is fijn om met hem een praatje te maken. Alsof we samen zitten te genieten."

Meer weten over de scootmobiel fiets Easy Go? Kijk op www.vanraam.nl of bel 0315-257370

Foto: Maarten van Wijnen, fotografie: Marlies Bosch.